



ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π

Πανελλήνια Συνδικαλιστική
Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού



Αριστοτέλους 73

Αθήνα , 03/10/2023

Τ.Κ.10434 Αθήνα

Αρ. Πρωτ. : 69

Τηλ: 2108234914

Email: pasonop@gmail.com

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ

Θέμα: «Η ΕΝΕ «στήνει κρεμάλες» για τους νοσηλευτές-στυλοβάτες του ΕΣΥ»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, συσταθείσα με τον νόμο 3252/2004, αποτελεί από τον θεσμικό εκπρόσωπο των Νοσηλευτών της χώρας υπό τη μορφή ΝΠΔΔ και διαρθρώνεται σε περιφερειακά τμήματα καλύπτοντας διοικητικά όλη την επικράτεια.

Όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του ως άνω αναφερόμενου νόμου 3252/2004, βασική της αρμοδιότητα-μεταξύ των άλλων- είναι η εδραίωση και η θεμελίωση δεσμών **συναδελφικότητας και αλληλεγγύης** μεταξύ των μελών της.

Η δράση της όμως, κάθε άλλο παρά ευνοϊκή μπορεί να χαρακτηριστεί για τα εγγεγραμμένα μέλη, αλλά περιορίζεται σε μια ατέρμονη ανακύκλωση και προώθηση «ημετέρων» σε προνομιακές θέσεις της ιεραρχίας στις νοσηλευτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, με την ταυτόχρονη **παραμέληση** μιας σωρείας φλεγόντων ζητημάτων που ταλανίζουν χρόνια τώρα το νοσηλευτικό επάγγελμα.

Με λίγα λόγια η «**ισόβια**» ηγεσία της ΕΝΕ, η **ίδια επί 19 χρόνια**, από το 2004 έως και σήμερα, εκτός του ότι προκαλεί το δημόσιο αίσθημα θίγοντας τις έννοιες της αντιπροσωπευτικότητας και τελικά τα λογικά, έχει περιοριστεί στην εκπροσώπηση μιας κατ' ουσίαν μειοψηφίας νοσηλευτών, οι οποίοι αποτελούν **μετά βίας το 10%** των μελών της και είναι αυτοί που συμμετέχουν στις εκλογικές της διαδικασίες, η εγκυρότητα των οποίων -παρεμπιπτόντως- έχει προσβληθεί νομικά από την ομοσπονδία μας και εκκρεμεί απόφαση από το ΣτΕ περί της ορθότητας των διαδικασιών κατά την τελευταία διεξαγωγή

τους. **Να αναφέρουμε ενδεικτικά, ότι επί συνόλου περίπου 50.000 νοσηλευτών, ψηφίζουν μόνο 5.000...**

Τη στιγμή λοιπόν που η νοσηλευτική κοινότητα δοκιμάζεται από πλείστα όσα προβλήματα και η κοινωνία πλήττεται από πανδημίες, θεομηνίες και κάθε είδους δοκιμασίες, **η ΕΝΕ έχει επιλέξει τον ρόλο του παρατηρητή**, εκπροσωπούμενη από τα ίδια πρόσωπα που απολαμβάνουν το προνόμιο της **κλινικής αεργίας**, μιας και από νοσηλευτές έχουν μεταμορφωθεί σε στυγνούς γραφειοκράτες, με κύριο μέλημα τις διοργανώσεις πολυδάπανων και φανταχτερών δεξιώσεων και συνεδρίων.

Με βάση τα παραπάνω, οι νοσηλευτές της βάρδιας, της στέρησης και της εργασιακής αβεβαιότητας, όσοι έχουν απομείνει ακόμα στο ΕΣΥ, αλλά και οι υπόλοιποι που εργάζονται κάτω από χειρότερες συνθήκες στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα με συμβάσεις χωρίς αύριο, αντί να νοιώθουν τον θεσμικό τους εκπρόσωπο ως αρωγό και προστάτη, **βιώνουν την ελιτίστικη αντιμετώπιση της ηγετικής ομάδας της ΕΝΕ** ως απόρριψη. Η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαώδης και προφανώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουν να καταβάλουν την ετήσια τους συνδρομή, μιας και το υστέρημά τους αυτό, δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα για τους ίδιους, αλλά μόνο για ορισμένους...

Εντυπωσιακό είναι λοιπόν, ότι αντί η ΕΝΕ να αναρωτηθεί **γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτών της χώρας τής γυρίζει την πλάτη** και να αλλάξει πολιτική, επιλέγει το δρόμο **των διώξεων** και των παραπομπών των μελών της επειδή δεν έχουν πληρώσει την ετήσια τους συνδρομή, στα κατά τόπους πειθαρχικά συμβούλια, απειλώντας με **πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις**, ποινικοποιώντας κατ' ουσίαν τη δική της αδιαφορία και προκαλώντας έντονα το περί δικαίου αίσθημα. Με λίγα λόγια, οι επί σειρά ετών απέχοντες εν μέρει ή ολικώς από τα νοσηλευτικά τους καθήκοντα, **«στήνουν κρεμάλες» για τους νοσηλευτές του μόχθου και της εξουθένωσης.**

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ευελπιστώντας ότι θα επιληφθείτε προσωπικά του θέματος **της παύσης κάθε είδους δίωξης**, περιμένουμε από εσάς ως ο αρμόδιος υπουργός να ελέγξει την ΕΝΕ, να προβείτε **σε εκτεταμένο διοικητικό, οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο** του εν λόγω ΝΠΔΔ, γιατί τα έσοδά του προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών του και όχι από κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις.

Τέλος, θεωρούμε μονόδρομο τον εκδημοκρατισμό της ΕΝΕ, με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος σε απλή αναλογική και την εγγραφή σε αυτό και των χιλιάδων ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών που έχουν αποκλειστεί, χωρίς να μπορέσουν να εκφράσουν και τα δικά τους ιδιαίτερα ζητήματα.

Αναμένουμε άμεσα τις δικές σας ενέργειες.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος



Γεώργιος Τσόλας



Η Γ. Γραμματέας



Αθανασία Δέλλιου